

BOEKJE



Waarom zit er een boekje in de Groene Voetjes. Wel om twee redenen: We willen je iets vragen en we willen je iets leren kennen:

Kijken jullie niet teveel TV? Is een goed verhaal in een boek geen mooie afwisseling? Je bespaart er energie mee en je kweekt er andere – betere – gewoonten mee aan.

Waar haal je die boekjes? Zelf een bibliotheek in huis of toch maar milieubewust en wekelijks afwisseling door de bibliotheek in je dorp of stad? Een uitstapje naar de bibliotheek – te voet of met de fiets – is een feest voor je kind. Op héél jonge leeftijd zijn ze blij om dicht bij jou in de draagdoek buiten te zijn. Naarmate ze opgroeien zullen ze blij zijn te kunnen kiezen uit het enorme aanbod dat een bibliotheek herbergt.

Véél keuze. Véél afwisseling. Véél inspiratie.

En dat allemaal zonder ook maar één boekje te moeten kopen? Het kan!

